

Κάλαντα του Λαζάρου

(επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς αναστημένος.
Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.



♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων – 2022 ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς αναστημένος.
Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.



♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων – 2022 ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς αναστημένος.
Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.



♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς αναστημένος.
Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.



♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς αναστημένος.
Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών, τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.



♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς
αναστημένος.

Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών,
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.

♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία
της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς
αναστημένος.

Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών,
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.

♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία
της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς
αναστημένος.

Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών,
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.

♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία
της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου

(Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης)

Έρθε ο Λάζαρος ήρθαν τα Βάγια,
Έρθε η Κυριακή που τρων' τα ψάρια
- Που 'σουν Λάζαρε που ειν' η φωνή σου
Που σε γύρευε η μάνα κι η αδελφή σου
- Έμouνα στη γη, στη γη χωμένος
Κι από τους νεκρούς, νεκρούς
αναστημένος.

Δώστε μου νερό, νερό λιγάκι
να ξεπλύνω της καρδιάς μου το φαρμάκι
Βάγια βάγια των βαγιών,
τρώνε ψάρι και κολιό
και την άλλη Κυριακή, τρώνε το παχύ αρνί.

♪ Παιδική – Νεανική Χορωδία
της Ορχήστρας των Κυκλάδων ♪

Κάλαντα του Λαζάρου (Σύρου)

Επεξεργασία παρτιτούρας: Ν. Ρούσος
Επιμέλεια στίχων: Ν. Σολάρης



Ηχητικό παράδειγμα σε ΝΤΟ+ από το Προπαρασκ. Τμήμα https://www.youtube.com/watch?v=TtV_Xro2XuM

Ηχητικό παράδειγμα σε ΡΕ+ από το Νεανικό Τμήμα <https://www.youtube.com/watch?v=sfvf97mN53I>

Παιδική-Νεανική Χορωδία της Ορχήστρας των Κυκλάδων
www.orchestraofthecyclades.gr
orchestraofthecyclades@gmail.com
τηλ: 6932247700-6973957959-6936657153